

Inspiratie boekje afval



Inhoud:

- 1 Voorwoord
- 2 Moodboard
- 3 Ideeën



Gemaakt door leerlingen van
het AOC terra in Groningen.
Yvonne Wiegman , Menke
Hooites en Carla Bel

Voorwoord

Hallo leerkrachten,

Wij zijn Carla, Menke en Yvonne. Wij zijn studenten van het AOC terra te Groningen. Wij doen de opleiding Design & styling. In samenwerking met het IVN organiseren wij een project/activiteit voor de basisscholen in het Westerkwartier. Deze activiteit zal plaats vinden op 14 Februari. Het project gaat over afval. Het leek ons daarom leuk om voor jullie inspiratie boekje te maken wat je allemaal met rest afval kunt doen. Omdat het 14 februari Valentijnsdag is leek het ons leuk om iets in die richting te maken, zoals een bloem bijvoorbeeld. Wij hopen dat jullie hier uit een boel inspiratie halen.



Van Afval gemaakt





Benodigdheden:

- pet fles groot of klein
- Rietje
- Verf
- Lijm
- ijzerdraad
- Dop

Een bloem in vaas gemaakt van een Pet flesje. De bloem is gemaakt van de bodem. En de vaas van de bovenkant. Het hart van de bloem van een dop. Op een stengel van een rietje. In een leuke vrolijke kleur.



Benodigdheden:

- Bleekselderij
- Verf
- Elastiekje
- Papier

Bloem gemaakt van bleekselderij. Je bind de bleekselderij bij elkaar en stempelt daarmee op het papier. Zo krijg je een bloem.



Benodigdheden:

- +/- 20 plastic lepeltjes
- Karton of canvas doek
- Verf
- Lijm
- zacht balletje

Je knipt de steel van het lepeltje er af zodat je alleen nog het 'blad' over houdt. Je begint met de buitenste rij en zo werk je naar binnen. En ontstaat er een bloem. Door middel van verschillende kleuren krijg je een spannend effect.



Benodigdheden:

- 4 wc rollen
- Nietjes
- Verf
- Lijm
- Saté prikker
- Een klein bloempotje
- Zand of klei

Een bloem gemaakt lege wc rollen. Door ze dubbel te vouwen en dit 3 keer. En aan elkaar te nieten, zoals op het voorbeeld. Zo zie je al dat er een bloem ontstaat. De saté prikker verf je groen voor de steel. En lijm je vast aan de bloem en prik je door het blad. Ook een dubbel gevouwen rol. Je prikt dit in het potje waar je zand of klei in doet voor de stevigheid.



Benodigdheden:

- servet
- Touw
- Schaar
- Potlood

Je vouwt het servet dubbel zoals aan gegeven als op het voorbeeld. Je herhaalt deze stappen 10 keer, voor een mooie volle bloem. Je maakt een gaatje in het midden en doet er touw door heen. En nu kun je hem mooi uit vouwen. Eventueel kun je hem ook op een rietje zetten zodat het een steel



Benodigdheden:

- vierkante papiertjes
- Schaar
- Lijm
- Touw

Vouw het papier zoals aangegeven op de foto. Herhaal dit nog 1x. En vouw de strookjes precies in het midden om. Knip er kleine vormpjes uit. Geef het aan de zijkant een ronding of een punt. Vouw het open en plak de strookjes aan elkaar en zo krijg je een grappige bloem.



Benodigdheden:

- +/- 15 wc rollen
- Lijm
- touwtje

Je knipt de wc rollen in 5 delen. Je legt ze neer in een patroon wat jij leuk vind. Je kunt ze zoals hier boven doen maar je kunt er ook allerlei andere vormen mee maken. Je plakt ze aan elkaar vast en eventueel kun je ze ook nog verven in een leuke kleur. Je maakt er een touwtje aan en je kunt hem op hangen.

Benodigdheden:

- papier
- Lijm
- Pen/potlood
- Bloemen steel
takje

Je tekent op papier een soort slakenhuis. Allemaal kringen om elkaar heen. Je knipt hem op de lijn in. Je rolt hem op en zo krijg je een bloem. Je plakt hem op een steel of een takje en zo krijg je een vrolijke bos altijd bloeiende bloemen.



Benodigdheden:

- blik
- Verf
- Staal draad
- Lijm
- tang

Het blik knip je 8x tot de helft in.
Je vouwt ze naar buiten zo krijg je al een bloem vorm. Je verft de bloem en de steel. Je lijmt de steel op de bloem en zo heb je prachtige duurzame bloem.



Benodigdheden:

- kleur potloden
- Draad
- Boormachine + boortje
- zaagje
- lijm

De kleur potloden in kleine stukjes zagen. Aan elkaar lijmen in verschillende patronen.

Overal een klein gaatje in maken en aan elkaar rijgen.



Benodigdheden:

- +/- 100 wc rollen
- Verf
- Lijm

De wc rollen allemaal tegen elkaar in een hart vorm lijmen. Een aantal een kleur geven. Zo krijg je een mooi groot hart.